



DE BOSCHJES IN PERU

AUGUSTUS 2019



Kleur.... in een soms troosteloos bestaan!

Vieren, wat je kunt vieren. Leven bij de dag.... Het leven dat we dagelijks tegenkomen. God zij dank, wat is er veel om dankbaar voor te zijn en om van te genieten. We delen er graag iets van met jullie.

Zo was het voor Ami en haar familie feest, toen haar sponsoren, Ria's ouders, op bezoek kwamen. Vader werd snel opgetrommeld van het zijn werk om dit vooral niet te missen.



UPS....

Tja, als je het echt te bont maakt in de klas, dan is de heftigste maatregel toch wel dat je in de 'oficina' wordt gedropt door de juf. Nadat je je zonden hebt kunnen overdenken belandt je met een beetje geluk hier; op de schoot van 'pastor Jordi'. Gelukkig is het niet alleen maar papier- en vergaderwerk en geniet Jordi van het contact met de kinderen tussen door. Dat houdt de passie erin!

HUTSPOT IN DE WOESTIJN

Ik, Ria, heb ervan genoten om Joah en Hanna mee te nemen naar het werk, tijdens hun lange wintervakantie. Zo brachten we bij ons oudste gemeentelid Martha, een mooie tekening en Bijbeltekst voor aan de muur en een bord Hollandse kost; Hutspot. Martha heeft vrijwel geen tanden dus dit leek me toch wel de ideale maaltijd. Ze was er maar wat blij mee en verraste ons met fixe eieren, van haar kippen. Hoe een klein gebaar een zegen kan zijn voor de ander.....



EN OM AF TE SLUITEN....

Hebben we deze week een bijzonder mooie en drukke week met Johan en Jeannette Lukasse. Zij werken al meer dan 30 jaar in Brazilië met straatkinderen. Deze week zijn ze bij ons en geven ze een seminar: Children at Risk. Uit alle hoeken van Lima komen er kinderwerkers die de lessen bijwonen en enorm dankbaar zijn voor deze waardevolle dagen.

**Zegen en een warme groet! Jordi en Ria,
Timo, Joah en Hanna**

www.brazosabiertos.net/www.shailoh.org

